



Programma najaar 2017

VOORAF

Hieronder treft u het overzicht aan van de cursussen en kringen die door de Protestantse Gemeente te Alkmaar worden georganiseerd voor het najaar van 2017, het eerste deel van het seizoen 2017/2018. Ondanks dat een aantal activiteiten in het voorjaar van 2017 vervielen, o.a. vanwege ziekte van de inleider, is het verheugend te constateren dat de meeste activiteiten die in het seizoen 2016/2017 plaatsvonden in veel gevallen veel belangstelling trokken en door de deelnemers erg gewaardeerd werden. Bij elke activiteit van dit najaarsprogramma staat vermeld bij wie u zich kunt opgeven. Tenzij anders vermeld worden de activiteiten in dit programma gratis aangeboden. Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld.

Wij hopen van harte dat er ook nu weer iets van uw gading bij is! Niet alleen om meer aan de weet te komen, maar ook om samen met anderen iets waardevols te beleven. Welkom!

Onze Protestantse Gemeente organiseert meer: kerkdiensten, jeugd- en jongerenactiviteiten, allerlei vormen van hulp. Zie daarvoor onze website: www.pg-alkmaar.nl. Op deze website treft u tevens onderstaand programma aan.

Houdt u ook ons kerkblad 'Samen Verder' in de gaten voor activiteiten buiten dit programma om.

Wij willen u tenslotte ook wijzen op het activiteitenprogramma van 'De Zwaan', het oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning van de Alkmaarse Raad van Kerken. Dit programma vindt u op de website www.dezwaan.alkmaar.nl.

GELOVEN VANDAAG

Stilstaan op woensdag



Vanaf 1 november starten we weer wekelijks met 'Stilstaan op woensdag'. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je gedragen weten. Om daarna weer op te staan en verder te gaan. Iedereen is van harte welkom!

Leiding: verschillende gemeenteleden

Data en tijd: woensdag 1 november t/m 20 december, 19.30-20.00 uur

Locatie: De Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar

Inlichtingen: Tinny Olie (tinnyolie-dijkstra@hotmail.com) of Anja Bergwerff (anjabergwerff@gmail.com).

Opgave is niet nodig, u kunt per keer een keuze maken om te komen.

“Rot op met je religie”

Een discussie n.a.v. het gelijknamige TV programma van de EO. Een jood, een moslim, twee christenen en twee atheïsten wonen met elkaar in één huis. Jan is evangelisch, Sheila is joods, Safeer is moslim, Dineke is hervormd-christelijk en Bryan en Floris zijn atheïst. Alle zes hebben ze een zeer uitgesproken mening over religie. Twee weken lang trekken ze samen op en gaan ze de confrontatie aan met elkaars diepste overtuigingen.



We zien wat de impact van geloof is op het dagelijks leven. Daarbij loopt de spanning op. In hoeverre herkennen we bij ons zelf de spanningen die in dit tv-programma naar voren komen? Zit er ook een grens aan onze tolerantie? Waar staan we zelf voor als het om geloven gaat? Elke avond bestaat uit het bekijken van de video (55 minuten) en aansluitend discussie.

Leiding: Gerard Kluft.

Data en tijd: 25 oktober, 1, 8, 15 en 22 november, vanaf 20.00 uur.

Locatie: De Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar

Inlichtingen en opgave Gerard Kluft, tel. 06 43 25 59 16, email: g.kluft@upcmail.nl, graag vóór 18 oktober!

INTERRELIGIEUZE ETHIEK II



Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen en waarden een belangrijk rol. Onze waarden en normen hangen samen met onze antwoorden op de vraag naar de zin en het doel van ons leven. In drie avonden bezinnen we ons op vijf actuele thema's in de samenleving van vandaag. Daarbij zullen we de vraag stellen wat boeddhisme, jodendom, christendom en islam ons kunnen bieden.

Leiding: Marianne Hamers, levensbeschouwelijk counselor en Rien Erkelens, predikant PKN en tot mei 2017 voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (www.ilpa.nl).

Locatie: Mennozaal Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, Alkmaar.

Data en tijd: woensdag 4 en 18 oktober en 1 november, 19.30 -21.30 uur.

Inlichtingen en opgave: Marianne Hamers, m.hamers4@kpnplanet.nl of Rien Erkelens, erkelensrien@gmail.com, tel. 072 56 23 237.

Kosten: € 10 (voor de drie avonden) inclusief koffie of thee.

Energiemeditatie: kracht van het Koninkrijk

We richten ons op het ontvangen van de kracht die bij het Koninkrijk hoort, tijdens vier avonden van ruim een uur. Hoe doen we dit? We bespreken de inhoud van het Onze Vader, waarin de bede voorkomt "...want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid".

De deelnemers, als dochters en zonen van God, oefenen zich om de 'dunamis', energie, kracht afkomstig uit het Koninkrijk te ervaren, dat wil zeggen: deze energie te ontvangen en weer door te geven.

De eerste avond is er een uitleg over de opzet van deze vier avonden. In de vier avonden staat iedere keer het Onze Vader centraal en het uitwisselen van ervaringen. De avonden eindigen steeds met een kwartier energiemeditatie, van drie keer vijf minuten, in stilte, telkens beginnend met een deel van het Onze Vader. Na de meditatie gaan we in stilte weer uit elkaar. De leiding is in handen van Jerke de Vries bij wie u ook informatie kunt inwinnen. Tel.: 06 14 89 22 68 of k.v.h.koninkrijk@hotmail.com.



Leiding: Jerke de Vries

Data en tijd: donderdag 2, 9, 16 en 23 november, vanaf 20.00 uur

Locatie: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar

Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552

BIJ DE BRON

De Brief aan de Hebreëën; Een leerhuis over een bijzonder Bijbelboek



Wat wil de schrijver van de Hebreëënbrief zeggen? En waarom? Wat heeft hij ons, mensen-van-nu, te vertellen? Wat kunnen we ermee? Hebben we er een boodschap aan? Is de brief bedoeld als preek, leerstuk of een begeleitend schrijven? Op zoek naar antwoorden op deze en soortgelijke vragen lezen we de tekst nauwkeurig, bespreken we de doorwerking van het geschrift en wegen we ondertussen de argumenten voor en tegen het auteurschap van Paulus. Ook de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament komt aan bod, tussen jodendom en christendom. 'Een wolk van getuigen' (Hebr. 12:1) omringt ons tijdens dit leerhuis. We lezen/leven niet alleen.

Leiding: ds. Nielspeter Jans.

Data en tijd: donderdag 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober, 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar

Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552.

Bijbelkring

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de eerstkomende zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de Bijbeltekst en voor elkaar is genoeg. Als dit u aanspreekt, bent u van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op het adres Oudegracht 43 van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Telefonische inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 51 59 678.

Minicursus: bijspijkeren met Luther

Op twee donderdagmiddagen zal het gedachtegoed van Maarten Luther over de reformatie centraal staan. We verkennen verschillende van zijn eigen teksten. (Een bloemlezing zal beschikbaar zijn). De thematieken nodigen uit tot lezen en discussie, dus wordt van de deelnemers een actieve inbreng verwacht. Het minimum aantal deelnemers is 7.



Leiding: ds. Yvonne Bos

Data en tijd: 16 en 30 november, 14.30 – 16.45 uur

Locatie: Oudegracht 187, Alkmaar

Inlichtingen en opgave: ds. Yvonne Bos (bostuin@freeler.nl). Opgave graag vóór 1 november.

GELOOFSBELEVING

Sprekers over hun inspiratiebron in Ouderencafé *Olde Mare* najaar 2017



In het nieuwe seizoen vindt ook het café de Olde Mare weer plaats. Op het moment van het samenstellen van deze flyer zijn de exacte data en onderwerpen nog niet vastgesteld. Wat we wel weten is dat er opnieuw gastsprekers aanwezig zullen zijn met verschillende interessante onderwerpen. Ook in het nieuwe seizoen bent u weer van harte welkom!

Leiding: Gerard Klufft.

Data en tijd: worden t.z.t. bekend gemaakt. Tijdens de uren van de Open Kerk 14.00 uur tot 15.30 uur

Locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar

Inlichtingen en opgave: Gerard Klufft, tel. 06 43 25 59 16, email: g.klufft@upcmail.nl.

Stiltekring

“De lange weg terug, eigen ritme, eigen tijd, geen beweging noch snelheid, louter zijn en wachten op Hem.” Meditatie leidt je op de weg naar binnen. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. Dat doen we samen, gezeten in een kring, na een korte inleiding zittend en meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen eventueel ervaringen uit. Deze stilteoefening geeft innerlijke rijkdom: niet alleen spreken tot God, maar ook leren luisteren naar wat de Heilige Geest ons kan zeggen.
U bent van harte welkom! Ervaring in mediteren is niet nodig.



Leiding: Jeanne Kruijff, catechete en geestelijk leidsvrouw en Axel Bolderheij, ervaringsdeskundige.
Data en tijd: iedere derde donderdag van de maand, 14.30 -16.00 uur. Eerste bijeenkomst is op 21 september.

Locatie: Pius X kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar
Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552

Een levenseinde als Abraham



Als we konden kiezen, zouden we een levenseinde willen als Abraham: ‘En Abraham stierf, oud en van het leven verzadigd’. Maar in hoeverre kunnen we en mogen we van onszelf kiezen als het het einde van ons leven betreft? De maatschappelijke discussie rond het levenseinde en de euthanasiewet laait in de media en politiek telkens weer op. En dan gaat het vaak over de ruimte die de wet al dan niet zou bieden. Maar hoeveel ruimte geven we ons zelf als het ons eigen leven betreft? En ook al is de euthanasiewet inmiddels vijftien jaar oud, voor een ieder van ons is de keuze toch telkens nieuw als het zijn of haar eigen levenseinde betreft. Welke keuzes maken we op dit vlak en wat is een goede keuze hierin? Op deze avond gaan we onder leiding van ds. Sibilla Verhagen in op de ethische vragen rond het levenseinde en proberen we openhartig en persoonlijk een onderling gesprek over dit onderwerp te voeren.

Leiding: ds. Sibilla Verhagen.
Datum en tijd: woensdag 29 november 2017, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Opgave: Hannie Ulrich tel. 072 51 20 552

Het geschenk van je dromen



Dromen zijn boodschappen van de ziel. Ze willen iets vertellen, maar zijn vaak moeilijk te begrijpen. In drie bijeenkomsten worden handvatten geboden om de eigen dromen en die van anderen te leren interpreteren. We horen hoe we onze dromen kunnen waarnemen en opschrijven. Ook leren we onze eigen symbolentaal en bijzondere figuren in onze dromen kennen. We staan stil bij zich herhalende dromen, nachtmerries en klassieke thema's als vallen en vliegen.

Met behulp van eenvoudige oefeningen werken we met en praten we over onze dromen. Zo gaan we meer dromen, kunnen we onze dromen beter onthouden en begrijpen en kunnen ze ons helpen in ons leven overdag.

Leiding: Tsjitske Dijkstra. Zij begeleidt mensen met vragen over werk en leven.
Data en tijd: vrijdag 10 november, 8 december en 12 januari 2018, 14.00 – 17.00 uur
Locatie: De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
Inlichtingen en opgave: Annemarie Pronk De Zwaan, tel. 06 – 55 27 61 04 of programma@dezwaan-alkmaar.nl.
Kosten: € 45 voor drie bijeenkomsten.

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde indrukken een boek rijker maken. En dat scheidt een onderlinge band. Op dit moment zijn er 10 deelnemers. Wilt u meedoen? Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Gespreksleider is Ferdinand van Melle, theoloog en publicist.

Inlichtingen en opgave: Christien Noordegraaf, c.noordegraafesmeijer@upcmail.nl.

KERK, KUNST EN CULTUUR

Filmavonden De Blijde Mare

Ook dit jaar organiseren we een aantal filmavonden. We bekijken samen een film en bieden de mogelijkheid gezamenlijk vooraf een maaltijd te eten. De maaltijd incl. consumptie kost € 5,50 (voor mensen met een kleine beurs € 4,-). Toegang tot de film is gratis.



The Idol (Donderdag 3 oktober)

The Idol vertelt het waargebeurde verhaal van Mohammed Assaf, de Palestijnse zanger die in 2013 zijn droom werkelijkheid zag worden toen hij de talentenjacht Arab Idol won. De nu 25-jarige Assaf reisde vanuit het vluchtelingenkamp in de Gazastrook naar Egypte om mee te doen aan het televisieprogramma. Het kostte hem twee dagen om ongezien door grenscontroles te komen. Daardoor was hij te laat voor de audities. Toen Assaf echter in de lobby van het hotel begon te zingen, werd besloten dat hij alsnog auditie mocht doen.



Philomena (Donderdag 30 november)

Philomena Lee raakt als tiener in 1952 zwanger in Ierland. Ze wordt naar een klooster gestuurd om verzorgd te worden. Wanneer haar kind een peuter is wordt hij door de nonnen voor adoptie naar Amerika gestuurd. Philomena gaat de daaropvolgende 50 jaar op zoek naar hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een vermoeide, cynische journalist, ontmoet vertrekken ze samen naar Amerika om hem te zoeken.

Locatie: De hal van het kerkelijk centrum De Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar.

Data: 3 oktober en 30 november.

Tijd: De maaltijd begint om circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur. De film begint om circa 19.45 uur.

Opgave: Asha Sewpersad, deblijemare@outlook.com, 072 56 22 627, beheerder De Blijde Mare.

Kosten: Toegang film: gratis. Koffie en thee kosten dan € 1,-.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Gospel Night in De Blijde Mare

GOSPEL

Vrijdag 29 september organiseren de Open Hof, Evangelische Broedergemeente en de Protestantse Gemeente te Alkmaar voor de derde keer een Gospel Night.

Deze avond treden op: het gospelkoor Deliverance (www.deliverance.nl) en de Orleans Jazzband (www.orleans.nl). Beide hebben in de gospel muziek hun sporen ruimschoots verdiend. Het belooft een avond te worden die je niet gauw zult vergeten. Vanaf 19.00 uur is de kerk open, de avond begint om 19.30 uur. De locatie: De Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd. Kom op tijd want vol=vol.

Kerstwandeling 2017

Vrijdag 15 december gaat de achtste kerstwandeling van start. De wandeling gaat langs 6 locaties:

- De Blijde Mare (dansstuk),
- De kinderboerderij Rekerhout (levende kerststal),
- Het scoutinggebouw (met het koor Encore),
- De Montessorischool op het Arkplein,
- Bibliotheek de Mare (kerstverhaal door Marieke van den Houten) en
- De Blijde Mare (jongeren beelden het kerstverhaal uit).

In het park hoort u midwinterhoornblazers en nog veel meer. In de hal van de Blijde Mare (Kajakstraat 60, Alkmaar) is er een leuke kerstmarkt.



Deelname: gratis. Voor iedereen is er koffie, thee en chocolademelk.

Datum: vrijdag 15 december, 18.30 uur. Duur van de wandeling: anderhalf uur.

Inlichtingen en opgave: Digitaal via dekerstwandeling@gmail.com of tel. 072 56 12 301. Bij de aanmelding hoort u op welke locatie u start.

Bijzondere kerstavond diensten

Kerstnacht in De Terp te Oudorp.

Voorganger: ds. Ferdinand van Melle.

Datum en tijd: 24 december, 21 uur.

Locatie: De Terp, Kerklaan 4, Oudorp.

Inlichtingen: Anita Boekelaar. anitaboekelaar@hotmail.com



Kerstdienst in de Grote Kerk te Alkmaar

Datum en tijd: 24 december, 22.00 uur.

Locatie: Grote Kerk



Volkskerstzang

Dit jaar wordt de traditionele volkskerstzang in de Grote Kerk te Alkmaar gehouden op 17 december.

Aanvang 19.30 uur.

Colofon:

Taakgroep Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente te Alkmaar

E-mail: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl



**Protestantse
Kerk**