

ZONDAGSBRIEF

17 september 2023

STARTZONDAG

Liturgische kleur: groen



De Blijde Mare – Immanuëlkerk

Voorganger: ds. Alexander Noordijk	Kindernevendienst: Henny van der Zee
Ouderling: Ferdinand Coehoorn	Muziek: Anno Bos, Henk Wiering,
Diaken: Angela Jansen	Delta Voices en
Gastheer: Juul Rijpkema	gelegenheidskoor
Koster: Martha Visser	Techniek: BeamTeam

De voorbereidingsgroep heeft het thema **“Ga Mee”** vormgegeven door de viering voor te bereiden met een grote groep mensen. Dit hebben we vormgegeven in een viering met muziek voor jongeren, moderne muziek, meer traditionele muziek, momenten van verstillen en momenten van uitgelaten zingend vieren. Vooral samen op weg gaan. Ga je mee?

Voor de kerkdienst zingen we:

- **Down to the river to pray**
- **Light up the fire**

Welkom en mededelingen

Bemoediging & Groet

Drempelgebed

Intochtsliederen (zingen we samen)

- **Psalm 122** “Ik spring van blijdschap op”
- “Ga mee en vier het feest” (*Come on and celebrate*) 3x

Inleiding op de viering

Themalied (luisterlied) “Hier aan tafel”

Moment met de kinderen

Gebed

Tijdens het gebed zingen we **lied 301j** “Kyrië eleison”

Als **lofzang** zingen we: **lied 337 vers 1,2,3** “Levend water verfrissend en vrij”

Bij de opening van de bijbel vragen we om Gods aanwezigheid d.m.v het lied
We zingen samen: **lied 697** “Met de wind in je haren” (samenzang).

1e lezing: Lucas 7:1 – 10

Overdenking, thema: ***Ga mee***

**Gemeente antwoordt zingend op de overdenking:
Lied 1005 vers 1 (solisten), 3,4,5 “Zoekend naar licht”**

Gebeden

Tijdens het gebed zingen we “O, Lord hear my prayer”

*We sluiten af met het gezamenlijk zingen van **lied 1006** “Onze Vader in de hemel”*

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Wegzending en zegen

Bij het verlaten van de kerk zingen we als bemoediging

“Let there be praise”

MEDEDELINGEN

Collecten : *Online: U kunt uw giften geven via de collecte-app “Appostel”.*

1^{ste} collecte: Noodhulp van het Rode Kruis in Marokko

Buiten op straat, met de angst voor naschokken, durven vele mensen in Marokko niet terug te keren naar hun huizen. Met de verwoesting van hun vertrouwde omgeving: ingestorte huizen en zwaar beschadigde gebouwen, is het vertrouwen in een veilige nacht verloren. Het overkwam de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het Rode Kruis doet er alles aan om hen te helpen.

De aardbeving vond plaats in het Atlasgebergte, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de stad Marrakech. De Marokkaanse provincie Al Haouz werd hierbij het hardst geraakt. Volgens autoriteiten zijn er al meer dan 2000 mensen omgekomen, en naar verwachting zal dit aantal nog verder oplopen. Veel van de getroffen plaatsen liggen namelijk in afgelegen gebied en zijn moeilijk te bereiken vanwege beschadigde wegen. Inmiddels zijn enkele belangrijke wegen vrijgemaakt. Hulpverleners doen er alles aan om in het hele gebied hulp te verlenen. Getroffenen hebben dringend voedsel, onderdak en water nodig.

2^{de} collecte: Pastoraat en Eredienst

U kunt ook geven aan het Onderhoud van ons gebouw en de Zending (ook in de app)

Kindernevendienst: Bijbel Basics

Voorganger deze week is ds. Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is geen onbekende voor Alkmaar. Hij was een aantal jaren aan de PG Alkmaar verbonden als jongerenwerker. Sinds 2016 was hij voorganger van De Binnenwaai, de kerk op IJburg en Stroom Amsterdam. Vanaf maart 2021 is Alexander predikant bij de PG Monnickendam.

Berichten zondagsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur; e-mail: zondagsbrief@deblijemare.nl Berichten voor de beamer uiterlijk donderdag 18.00 uur; e-mail: beamteam@deblijemare.nl
