

ZONDAGSBRIEF

14 mei 2026

HEMELVAARTSDAG

Liturgische kleur: wit



De Blijde Mare – Immanuelkerk

Voorganger: Marja Ligterink
Ouderling: Petra Kool
Diaken: Ale-Jan Algra
Begeleiding: Henk Wiering

Techniek: Berto Salfischberger en
Auke Doornbos
Gastvrouw: Henriëtte van Vuure
Koster: Martha Visser

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Intochtslied ZZZ 411 *'Dat een nieuwe wereld komen zal'* (staande)

Bemoediging en groet (gemeente gaat zitten)

Zingen *'Veertigdagenlied'*

Gebed om ontferming

Glorialied 600: 1 – 5 *'Licht ontloken aan het donker.'*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schrift

Lezing Handelingen 1 : 4 – 9

Zingen lied 1004: 1, 2 en 5 *'Christus ons licht'*

Lezingen Matteüs 24 : 3 – 10 en 13 en Matteüs 25 : 1 – 12

Zingen uit 'Eva's lied' nr 40 *'Wij mensen blijven dromen dromen.'*

Uitleg / Verkondiging

Zingen: ZZZ 189: *'Zeg wie zal zaaien'*

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden tussendoor zingen we

'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.'

Collecte

Slotlied (staande) *'dat een nieuwe wereld komen zal'*

Wegzending en Zegen *We gaan in een kring staan en geven elkaar een hand.*
En zingen elkaar de zegen toe met lied 421 en lied 810

Lied 421



Vre - de voor jou vre - de voor jou vre - de voor jou
vre - de voor jou vre - de voor jou. vre - de voor jou. ^{3x}

Lied 810



1. solo 2, 3. allen
Ga: tot de ein - den der aar - de, tot het ui - ter - ste,
daar zal lief - - de zijn: Ga! Ga!

MEDEDELINGEN

Collecten: Bij voorkeur online via de kerkapp 'Samen Verder'.

1^{ste} collecte Ghana: Basic Care Ghana

Basic Care Ghana is een kleinschalige stichting die zich al jarenlang inzet voor mensen in het noorden van Ghana, die zo arm zijn dat ze geen toegang hebben tot basale medische zorg en voor mensen die verstoten worden door hun eigen familie of dorp. Het belangrijkste doel is om deze mensen hun waardigheid (terug) te geven door het verlenen van zorg met aandacht en liefde! Dit gebeurt door het werk te steunen van Dr. David Abdulai, een Ghanese arts die in 1991 de Shekhinah kliniek oprichtte. Wat begon als een 'spreekkamer' onder een mangoboom, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen ziekenhuis met operatiekamer. Dokter David zette zich tot zijn overlijden in 2016 belangeloos in voor de medemens en gunde hen een plek in de maatschappij. Sindsdien zetten zijn vrouw Mariama en een trouwe groep vrijwilligers zijn werk met dezelfde passie voort.

2^{de} collecte: Pastoraat en Eredienst

U kunt ook geven aan het onderhoud van ons gebouw en de Zending (zie app).

Inzameling

Op de zondag en 17 mei is er voor het laatst mogelijk om kleding en schoenen in te leveren voor Christian Refugee Relief en hygiëne-artikelen voor Help your Neighbor. Verdere info zie de kerkapp, Facebook en Samen Verder.

Monique Gerssen en Helene de Graaf