

HEMELVAARTS*brief*



Juan de Flandes
(ca. 1465 - 1519)

was een Spaans schilder, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Een aantal mensen op dit schilderij kijken naar boven, naar de voeten van Jezus die opgenomen wordt in een wolk. Zo letterlijk geeft Juan de Flandes de hemelvaart weer! In de tekst van het hemelvaartverhaal staat dat twee mannen in witte gewaden zeggen: 'Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?' Maar kijk eens ónder de voeten van Jezus op de rots! In het zand, daar zijn zijn voetafdrukken te zien. En dáár gaat het om! Om zijn voetafdrukken, zijn sporen, die op aarde te vinden zijn. Ook in ons leven?

Morgengebed

18 mei 2023

ouderling: Anneke Janse de Jonge
lector en diaken: Carry Senduk
muzikale begeleiding: Cor Docter
techniek: Edwin Wiggelinkhuizen
gastheer: Tjeerd Jellema
mede voorbereid door: leden van de werkgroep eredienst
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld!

ORDE VAN DIENST

- MUZIEK UIT HET '**HEMELVAARTSORATORIUM**' van J.S. Bach
*Looft God om zijn Rijk
prijst Hem om zijn eer,
roemt Hem om zijn pracht
en probeer zijn lof goed te beschrijven,
als u met gezamenlijke koren Hem tot zijn lied maakt.*
*De Heer Jezus hief zijn handen op en zegende de apostelen.
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen weg.*
- WELKOM
we gaan staan bij het voorspel
- OPENINGSLIED 662: 1, 2 '**HEER, KOMT IN DEZE TIJD**'
- BEMOEDIGING
één: Wij weten ons bemoedigd omdat onze hulp is in de naam van de HEER
allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
één: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!**
we gaan zitten
- VERVOLG LIED 662: 3 '**UIT UW VERBORGENHEID**'
- BIDDEN EN ZINGEN WIJ SAMEN ONS KYRIE & GLORIA
God, waar bent U?
Zo vaak lijkt U ver weg,
een God die zwijgt.
Bent u voorgoed vertrokken?
Laat u ons maar roepen?
Wij hebben U nodig,
laat ons niet alleen.
Zie ons! Hoor ons!

LIED 299j

'OM DE MENSEN EN DE DIEREN'

- SCHRIFTLEZING **HANDELINGEN 1: 1 - 11** (*Bijbel in Gewone Taal*)
Lucas begint aan zijn tweede boek

Beste Theofilus,

In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze moesten doen. Daarna ging hij naar de hemel.

De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld.

Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: 'Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water.'

Toen vroegen de apostelen aan Jezus: 'Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult worden?' Jezus antwoordde: 'Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.'

Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien.

Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: 'Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken'

- OVERWEGING

- LIED 661 **'TEN HEMEL OPGEVAREN IS'**

- AANKONDIGING COLLECTES

1: Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemant met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

2: voor erediens en pastoraat

U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de bokaal in de hal doen of deze collectes steunen via de app Appostel.

- GEBED EN GEZONGEN ONZE VADER
LIED 1006 'ONZE VADER IN DE HEMEL'

- SLOTWOORDEN
woorden van Leo Fijen
Ga op weg, wees niet bang.
Het ultieme van Hemelvaart is dat je alleen gelaten wordt
maar ontdekt dat je niet aan je lot wordt overgelaten.

we gaan staan

- SLOTLIED 666 'DE HEER IS OPGETOGEN'

- ZEGEN VAN IONA
één In ons hart en in ons huis
allen **de zegen van God.**
één In ons komen en in ons gaan
allen **de vrede van God.**
één In ons leven, op onze zoektocht,
allen **de liefde van God.**
één Bij het einde, nieuw begin,
allen **de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.**
AMEN

- ORGELSPEL

In de hal staan de collectebokalen

U bent welkom bij het koffiedrinken na de viering



Agenda:	<i>zie ook de website van de pga</i>		
zaterdag 20 mei	Open Tuinen Route, o.a. Vredestuin	Vrijheidskerk	11:00uur
zondag 21 mei	Dienst van Schrift & Tafel, ds. Nielspeter Jans	Vrijheidskerk	10:00uur
<i>idem</i>	Viering, ds. J. Zuidema	Immanuelkerk	10:00uur
<i>idem</i>	Open Tuinen Route, o.a. Vredestuin	Vrijheidskerk	12:00uur

Mededelingen:

Komend weekend is er een **Open Tuinen Weekend** in Noord Holland-Noord.
Dit evenement is georganiseerd i.s.m. de Groene Route en Top in de Kop.
Eén van de deelnemende tuinen is de Vredestuin van de Vrijheidskerk.
In de hal liggen folders met meer informatie.

<https://www.degroeneroute.nl/deelnemers/de-vredestuin>

Zaterdag van 11:00 - 17:00uur en zondag van 12:00 - 17:00uur.

Het **Kerkelijk Bureau** is wegens vakantie gesloten van 19 tot 30 mei.