

DE VRIJHEIDSKERK

PINKSTER**brief**

28 mei 2023

kleur rood

'Veelkleurig'



voorganger: ds. Nielspeter Jans
lector: Jan Hupkes
muzikale begeleiding: Cor Docter
kindernevendienst: Falgun Binnendijk
diaken: Ria de Rijke
namens de kerkenraad: Sandra van Baal
techniek: Maurice van Bellen
gastheer: Henk Bruins
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld!

ORDE VAN DIENST

- ORGELSPEL: DIVERSE BEWERKINGEN VAN ENKELE PINKSTERLIEDEREN
de ambtsdragers komen binnen

VOORBEREIDING

- WELKOM

we gaan staan bij het voorspel

- OPENINGSPSALM 150 **'HALLELUJA, VOLKEN, KOM'**
nieuwe Psalmberijming, voorspel naar Toon Hagen

- | | |
|--|--|
| <p>1 Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.</p> | <p>2 Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
'Halleluja' voor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!</p> |
|--|--|

- BEMOEDIGING

één: Onze hulp is in de naam van de HEER

allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

één: die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand**
aan heel de schepping begon!

we gaan zitten

- LIED 672: 1,2,6,7 **'KOM LAAT ONS DEZE DAG'**

- DE ZEVEN KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN

Licht en leven willen zeggen: God is nabij!

De vlam van de zon

De eerste vlam is de vlam van de zon,
die ons licht geeft, ons verwarmt en doet leven,
die blijde mensen van ons maakt,
zodat wij houden van elkaar en van vrede.

De vlam van de taal

De tweede vlam is de vlam van de taal,
die zon woorden geeft om te praten,
zodat wij elkaar bij de naam kunnen noemen,
zodat wij kunnen delen wat wij denken
en niet meer eenzaam hoeven zijn.

De vlam van de liefde

De derde vlam is de vlam van de liefde,
die brandt in alle mensen, die wij aansteken in elkaar
en doorgeven aan wie dichtbij ons staan,
zodat ons leven glans en blijheid krijgt
en wij de scheppingskracht van God
heel tastbaar voelen.

De vlam van de wijsheid

De vierde vlam is de vlam van de wijsheid,
die ons helpt als wij zoeken naar wat goed voor ons is,
die ons niet doet vergeten,
wat mensen door de eeuwen heen hebben ervaren
aan geluk en verdriet, aan goede en kwade dingen.

De vlam van de kracht

De vijfde vlam is de vlam van de kracht,
die ons helpt als wij bang zijn en klein,
die ons moed geeft om door te gaan
en te vechten voor wat belangrijk is in het leven.

De vlam van de eerbied

De zesde vlam is de vlam van de eerbied,
die ons met verwondering laat kijken
naar alles om ons heen en naar ons zelf,
die er voor zorgt dat wij in liefde
en verantwoordelijkheid
omgaan met de mens en de aarde,
zoals God die heeft geschapen.

De vlam van de hoop

De zevende vlam is de vlam van de hoop,
die ons steeds opnieuw weer doet weten en voelen,
dat mensen,
ondanks pijn en teleurstelling,
ondanks verlies en verdriet
samen gelukkig kunnen zijn
en de wereld kunnen maken tot een plaats,
waar het goed is om te wonen.

- GEBED

- GLORIALIED **'REGENBOOGLIED'**

tekst René van Loenen, melodie Marijn Slappendel



God heeft ons lief zo-als we zijn, een schit - te-rend-pa - let
met kleu - ren die Hij no - dig heeft, van rood tot vi-o - let.

- 2 **God heeft ons lief zoals we zijn, wat onze kleur ook is.
Wij zijn voor hem beloftevol, rijk aan betekenis.**
- 3 **God heeft ons lief zoals we zijn, de kleinsten allermeest.
Wij glanzen in verscheidenheid, verbonden door zijn geest.**
- 4 **God heeft ons lief zoals we zijn, zoals hij ons bedacht.
Aanvaard elkaar om Christus' wil in zwakheid en in kracht.**
- 5 **God heeft ons lief zoals we zijn, van roze tot helderblauw.
Hij mengt ons vol vertedering, omlijst ons met zijn trouw.**

- MET DE KINDEREN **'KLEUREN, KLEUREN, ALLEMAAL KLEUREN!
GOD HOUDT VAN KLEUREN'**

de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars



DIENST VAN HET WOORD

- GROET

voorganger: De HEER zij met u

allen: **Met u zij de HEER**

- GEZONGEN GEBED bij de opening van de schrift

LIED 670: 1,2,3,6,7

'KOM, SCHEPPER GOD, O HEILIGE GEEST'

- EERSTE LEZING

GENESIS 9: 8-17

Een boog in de wolken

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 'Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,' zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,' zei God tegen Noach, 'is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.'

- LIED

'IN ZEVEN KLEUREN SPANT DE BOOG'

*uit de bundel 'Eva's lied', tekst Marijke de Bruijne, melodie Thea Riesebos
allen 1+6+7, lage stemmen 2+4, hoge stemmen 3+5*



In ze - ven kleu - ren spant de boog van licht en wa - ter zich
be- lof - te en her-in - ne-ring dat God zich aan ons bindt.

- 2 | **Tot in het nachtblauw van ons leed dringt toch een afglans door van Gods nabijheid die ons draagt en liefde schemert rood.**
- 3 h **Zoals het blauw licht in de lucht en donker in de zee, aan alle kanten om ons is, gaat Gods trouw met ons mee.**
- 4 | **Als lentegroen dat bloesem draagt en zich verdiept om oogst en vrucht en zaad en groen te zijn, zo eeuwig is de hoop.**
- 5 h **God die als ongeschapen Licht, het licht als eerste schiep, doorstraalt als woordeloze klank der sferen harmonie.**
- 6a **Waar warmte en beweging is als Wind die vlammen stuurt, zo blaast de geest van God ons aan te worden als Haar vuur.**
- 7a **In zeven kleuren spant de boog van licht en water zich, belofte en herinnering dat God zich aan ons bindt.**

- TWEEDE LEZING **GENESIS 11: 1-9**

De toren van Babel

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 'Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,' zei de HEER, 'en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.' De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

- LIED **'ALS CEMENT DOET MET DE STEEN'**

uit de bundel 'Zingende gezegend'

tekst Marijke de Bruijne, melodie Lied 415 'Zegen ons, Algoede'

1 **Als cement doet met de steen
houdt een doel ons vaak bijeen,
stad waar men naar luister streeft
als nooit eerder is geweest.**

2 **Bouwen aan een grote naam
dat is taal die wij verstaan,
torenhoog van eigenwaan,
trots die snel weer kan vergaan.**

3 **Hoogmoed die het werk verwaait,
onrust die verwarring zaait,
scheiding brengt in spraak en taal
tot de arbeid wordt gestaakt.**

4 **Wie dan weer de taal verstaat,
die de diepte in durft gaan,
wordt in hart en ziel geraakt,
kan opnieuw het leven aan.**

5 **Dan is daar die stille stem
die laat weten wie jij bent,
die je op je benen zet,
leven zin geeft en herschept.**

- DERDE LEZING **HANDELINGEN 2: 1-13**

De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

zie ommezijde >>

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

- ACCLAMATIE LIED 339a **'U KOMT DE LOF TOE'**
- UITLEG & VERKONDIGING
- LIED 675 **'GEEST VAN HIERBOVEN'**
de kinderen komen weer in de kerkzaal

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES

1: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen, Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naartoe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.

2: voor eredienst en pastoraat

U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de bokaal in de hal doen of deze collectes steunen via de app Appostel, zie Samen Verder, of door uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie:
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar
o.v.v. 'Collecte Egypte' en/of 'Collecte eredienst'

- GEDICHT

'JE BENT ZO'

Uit de bundel 'Vertel hoeveel ik van je hou', Hans Andreus, uitgeverij Bakker, 1998

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar zo mooi
anders,

ik zou je
nooit
anders dan
anders willen

- GEBEDEN

dankgebed, voorbeden (na elke voorbede zingen we een couplet van)

- LIED 970

'VLAMMEN ZIJN ER VELE'

stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

we gaan staan (tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal)

- SLOTLIED 536

'ONGESTRAFT MAG LIEFDE BLOEIEN'

uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien'

tekst Sytze de Vries, melodie Lied 791 'Liefde, eenmaal uitgesproken', Love Devine allen 1+2+7+8, hoge stemmen 3+5, lage stemmen 4+6

1 a **Ongestraft mag liefde bloeien,**

**vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!**

2 a **Laat de liefde maar gebeuren,**

**als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.**

3 h **Niemand houdt de liefde tegen**

**waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.**

4 l **God verhoede dat er iemand**

**in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaard haar als geschenk.**

5 h **Liefde vraagt ons om ontferming**

**tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.**

6 l **Wie voor liefde is geschapen**

**vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.**

7 a **Leg de liefde niet aan banden,**

**gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!**

8 a **Ongestraft mag liefde bloeien**

**vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!**

- ZENDING EN ZEGEN

Zegen van de regenboog (in de verwoording van Janneke Nijboer)

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat misgaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

allen:

A - men, a - men, a - men.

The image shows a musical score for the hymn 'Amen'. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#). The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The lyrics 'A - men, a - men, a - men.' are written below the treble staff.

- ORGELSPEL **'WIJ LEVEN VAN DE WIND'** naar Feike Asma

In de hal staan de collectebokalen.

U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst.



Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn bij mw. Margriet Binnendijk, e-mail: binnendijk_margriet@hotmail.com of Rubenslaan 22. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan zbriefvk@gmail.com. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd. De scriba en de redactie behouden zich het recht voor om mededelingen waarvoor de zondagsbrief niet primair is bedoeld, niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen.

Agenda:	<i>zie ook de website van de pga</i>		
zondag 4 juni	Oecumenische ARK-viering, ds. L. Pondman en ds K. Wilson	De Blijde Mare	10:30uur
	Vrijheidskerk is gesloten		
dinsdag 6 juni	wijkkerkenraad Zuid	Vrijheidskerk	19:30uur
zondag 11 juni	viering, ds. Nielspeter Jans	Vrijheidskerk	10:00uur

Mededelingen:

Oecumenische viering van de Alkmaarse Raad van Kerken, 4 juni

Op 4 juni wordt In de Blijde Mare de jaarlijkse oecumenische viering gehouden, traditioneel op de eerste zondag na Pinksteren.

De voorgangers in deze viering zijn:

ds. Karen Wilson, predikante van de Evangelische Broedergemeente en ds. Louise Pondman-de Wilde, predikante van de Doopsgezinde Gemeente. Het Laatkoor verleent medewerking aan de viering waarin veel liederen van Huub Oosterhuis worden gezongen.

Het thema van de dienst is "Geest van Vrede".

De aanvangstijd is 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Persbericht, Kerken voeren mee tijdens Alkmaar Pride, zaterdag 27 mei

Gisteren voer er tijdens de botenparade van Alkmaar Pride een zogenaamd Heilig Bootje mee (als bootje nr. 15). Hoewel het in Alkmaar de eerste keer is dat dit gebeurde, is het geen nieuw fenomeen: Ook tijdens botenparades in Utrecht en Amsterdam hebben al bootjes namens de kerken meegevoerd. Waarom doen kerken dit? Het antwoord is simpel. Om mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap te steunen én om het vooroordeel tegen te gaan dat 'dat soort mensen' in kerken niet welkom zouden zijn of niet zichzelf zouden mogen zijn. Het tegendeel is namelijk waar. In veel kerken zijn LHBTIQ-ers niet alleen welkom – dat klinkt veel te soft – maar maken ze gewoon deel uit van de gelovige gemeenschap. Ze zijn er kerkganger, vrijwilliger, ouderling, kerkbestuurder, priester of dominee, en hun geaardheid is daarbij geen issue. Het meevaren van het Heilig Bootje werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het Apostolisch Genootschap Alkmaar, de Protestante Gemeente van Alkmaar Noord en Zuid en de Oudkatholieke Parochie Alkmaar. Op de boot voeren naast mensen uit deze kerken ook mensen mee die betrokken zijn bij de oecumenische Laaddiensten.

De bovengenoemde kerkgenootschappen zijn trouwens echt niet de enige kerken in Alkmaar waar geaardheid geen issue is. Op de website www.wijdekerk.nl kun je per aangesloten kerk bekijken of je er welkom bent, of je mee kunt doen als vrijwilliger of ambtsdrager, of je mee kunt doen aan avondmaal of eucharistie en of je relatie kan worden gezegend.

Pastoor Erna Peijnenburg

Het Zeven Kleuren Gedicht
Gerard van Midden

We dansen op de regenboog
met alle zeven kleuren.
Soms juich en spring je huizenhoog
en soms zit je te treuren.

*Kijk rood, oranje, geel en groen
blauw, indigo, violet.
Ja elke stemming, elk seizoen,
staat op Gods kleurpalet.*

Eerst rood, de kleur die warmte geeft
De kleur van rode rozen,
Als een paar armen om je heen
Waarvan je wangen blozen.

Oranje geeft een blij gevoel
Van felle lentekleuren
Je denkt dan aan de bloemen,
En de lente gaat weer komen.

Bij geel zie je een helder licht
alsof de zon gaat schijnen
die jaagt het donker op de vlucht
en laat de kou verdwijnen.

En dan wordt alles heerlijk groen
de knoppen springen open.
Het teken van een nieuw begin
waarop wij allen hopen.

Soms lig je in het groene gras
en kijk je dan naar boven,
dan is de lucht oneindig
blauw wat wil je ons beloven.

Het indigo, de kleur van nacht
en heel diep donker water
dat veel geheime schatten bergt,
wie weet...misschien voor later....

Waar denk je aan bij violet?
Alleen aan droeve dingen?
Toch hoort die kleur op Gods palet
waar wij nu over zingen.

Maar als je al die kleuren draait,
Dan ga je wat beleven.
't Wordt wit! Het licht dat God ons gaf
om samen in te leven.

*Kijk rood, oranje, geel en groen
blauw, indigo, violet.
Ja elke stemming, elk seizoen,
staat op Gods kleurpalet.*