



DE VRIJHEIDSKERK

ZONDAGSbrief

10 september 2023

kleur groen

'Profetische roeping kan gevaar betekenen'



voorganger:

lector:

muzikale begeleiding:

kindernevendienst:

diaken:

namens de kerkenraad:

techniek:

gastheer:

met dank aan de andere medewerkers buiten beeld!

ds. Bert Griffioen, *geestelijk verzorger NWZ*

Rie van der Bijl

Cor Docter

Wendy Tuinman

Etteke Jaarsma

Anneke Janse de Jonge

Maarten Munniks

Henk Bruins

ORDE VAN DIENST

- ORGELSPEL
de ambtsdragers komen binnen

VOORBEREIDING

- WELKOM
we gaan staan bij het voorspel
- OPENINGSLIED 280: 1,2,3,4 **'DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS'**
- BEMOEDIGING
één: Onze hulp is in de naam van de HEER
allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
één: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!**
we gaan zitten
- LIED 296 **'DIE DE MORGEN ONTBOOD'**
- GEBED OP DE DREMPEL MET HET OOG OP DE WERELD
- GLORIALIED 305 **'ALLE EER EN ALLE GLORIE'**
- MET DE KINDEREN
de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars

DIENST VAN HET WOORD

- GROET
voorganger: De HEER zij met u
allen: **Met u zij de HEER**
- GEBED bij de opening van de schrift
- EERSTE LEZING **EZECHIËL 33: 7-11**
Jou, mensenkind, heb Ik als wachter aangesteld over het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen voor Mij waarschuwen. Als Ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en jij zegt niets om hem te waarschuwen dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij weliswaar sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal Ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt dat hij tot inkeer moet komen en hij doet dat niet, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul jij het er levend afbrengen.

Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’” Zeg tegen hen: “Zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft Me geen vreugde, Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Kom tot inkeer, keer terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”

- LIED 119: 13,14 **'GEEF MIJ EEN HART DAT U MET VREUGDE GROET'**

- TWEEDE LEZING **MATTEÛS 18: 1-6, 10-20**

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt Mij. Maar wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.

Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. *De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.*’ Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: Hij wil niet dat een van deze geringe mensen verloren gaat.

Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan een of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van ten minste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. Ik verzeker jullie: alles wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

- LIED 333 (we zingen dit 2x) **'KOM, GEEST VAN GOD'**

- UITLEG & VERKONDIGING
- LIED 970 **'VLAMMEN ZIJN ER VELE'**
de kinderen komen weer in de kerkzaal

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES

1: **Betrokken predikanten opleiden, Zambia (KIA)**

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

2: **voor eredienst en pastoraat**

U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in de bokalen in de hal doen of deze collectes steunen via de app Appostel, zie Samen Verder, of door uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie: **NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar** o.v.v. 'Collecte Zambia' en/of 'Collecte eredienst'

- GEBEDEN, *afgewisseld met*
- LIED 367e **'HEER, ONZE GOD'**
dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'
we gaan staan
tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal
- SLOTLIED 419 **'WONEN OVERAL'**

- ZENDING EN ZEGEN

A - men, a - men, a - men.

- ORGELSPEL

*In de hal staan de collectebokalen.
U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst.*

Agenda:

zondag 10 september
zondag 17 september

zie ook de website van de pga

Open Tuinen Weekend
viering, ds. Jolien van Zelderen, Baarn

o.a. Vredestuin 12:00uur
Vrijheidskerk 10:00uur

Mededelingen:

Open Tuinen Weekend - Vredestuin Vrijheidskerk

Vanmiddag is de tweede dag van het Open Tuinen Weekend in Noord Holland-Noord. Dit evenement is georganiseerd i.s.m. de Groene Route en Top in de Kop. Eén van de deelnemende tuinen is de Vredestuin van de Vrijheidskerk. In de hal liggen folders met meer informatie.

<https://www.degroeneroute.nl/deelnemers/de-vredestuin>

Losse veren!

Afgelopen jaar verzorgde ik een klassenpresentatie van het ballet: de vuurvogel. Een prins Ivan gaat op onderzoek uit en vangt een prachtige vogel. Die vogel belooft hem te helpen als hij hem laat gaan en laat bij hem een veer achter die hij bewaart. Met de veer zal hij de koelbloedigheid hebben om recht op het monster van het sprookjesbos af te gaan, en alle gevangenen te bevrijden.

Losse veren, wil ik graag een ontmoeting noemen die we hier aankondigen. We zullen hierin de preken serie van de Paradijsvogels uit de Laatvieringen als leesstof aanbieden, en kijken of in de ontmoeting die volgt losse veren, dingen die soms zo blijven hangen na het meemaken van een viering ons nog wat te zeggen hebben.

De preken serie 'Paradijsvogels' gaat voornamelijk over vrouwen. De opzet van onze bijeenkomsten is met name ruimte te houden voor dit vrouwelijke perspectief op de verhalen.

Ook brengt Paradijsvogels de ruimte binnen om veelkleurig te werken met werkvormen als verf, en veelkleurige kleding die op de samenkomst weer mag worden aangetrokken en herinneringen bespreekbaar maken.

De eerste bijeenkomst gaat over Claudia, de vrouw van Potifar.

Opgeven: ds. Pieter van der Woel p.vanderwoel@protestantsekerk.nl

Datum: 19 september, inloop 19:45u, aanvang 20:00u

Locatie: De Blijde Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar (zaal Het Rak)

De leestekst van de viering is te lezen op <https://www.laafdiensten.nl/archief> (zoek naar april 2020) of wordt u opgestuurd na opgave. U bent van harte welkom in uw kleurige kleren en met uw reacties op deze dienst uit april 2020.

Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn bij mw. Margriet Binnendijk, e-mail: binnendijk_margriet@hotmail.com of Rubenslaan 22. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan zbriefvk@gmail.com. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd.

